

Anders kijken

Matthijs Schouten over partnerschap met de natuur



De natuurlijke wereld staat onder druk en dat roept existentiële vragen op. Natuurfilosoof Matthijs Schouten ziet dat onze relatie met de natuur snel en wezenlijk verandert. In *Anders kijken* inspireert hij ons om met een open blik naar de wereld te kijken en geeft hij een doordacht en hoopvol perspectief op de toekomst voor mens én natuur. We zijn niet zo machteloos als we vaak denken, benadrukt hij. Maar met alleen de rede komen we er niet.

Matthijs Schouten is ecooloog, filosoof en boeddhist. Tot voor kort was hij 'huisfilosoof' bij Staatsbosbeheer en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit; ook is hij betrokken bij het NatuurCollege.

'De grootste revolutie in onze omgang met de natuur vindt niet buiten ons plaats, maar binnenin ons. Matthijs Schouten zegt in dit boek niet wat we 'moeten', maar houdt ons een spiegel voor die aanzet tot denken, ervaren en handelen vanuit hoop en liefde.'

- Jessica den Outer, directeur Stichting Rechten van de Natuur

Titelinformatie

Rubriek: Filosofie, Overig

Titel: Anders kijken

Prijs: €22,90

Aantal pagina's: 160

Bindwijze: Hardcover

ISBN: 9789464714098



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: noordboek.nl

Bluesky: bsky.app/profile/uitgeverijnb-sdv.bsky.social
FB: facebook.com/UitgeverijNBSDV/
IG: instagram.com/uitgeverij_nbsdsv/