

De vrouw die zweeg

Over het verdwijnen van natuurervaringen



De vrouw die zweeg vertelt het verhaal van een samenleving die steeds dwingender en smaller wordt. Een continue stroom van nieuwtjes, meningen en oordelen eist onze aandacht op, waardoor we vaak de rust niet hebben voor iets simpels als natuurbeleving. Dit leidt tot the extinction of experience. Een reeks ervaringen, die tot voor kort als vanzelfsprekend bij ons leven hoorde, dreigt uit te sterven. De taal begint zich tegen ons te keren en we verliezen de natuur, onze omgeving en grote delen van onszelf uit het oog.

In dit aangrijpende verhaal proberen twee mensen het tij te keren. Het leidt tot een ontdekkingstocht, waarbij ze stuiten op emoties en ervaringen waarvan ze het bestaan al bijna waren vergeten met vaak hilarische momenten. Thomas van Slobbe schreef meerdere boeken over natuur en filosofie.

‘Dit boek is een wake-up call voor iedereen die weer écht aanwezig wil zijn in het leven, in de natuur en onder vrienden.’ – ChatGPT/OpenAI

Titelinformatie

Rubriek: Natuur

Titel: De vrouw die zweeg

Prijs: €19,90

Aantal pagina's: 160

Bindwijze: Hardcover

ISBN: 9789464712643



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: noordboek.nl

X: twitter.com/Noordboek_
FB: facebook.com/Noordboek
IG: instagram.com/noordboek_sterckvreese_hlbooks/