

Film en filosofie beantwoorden grote levensvragen



Sommige vragen houden ons allemaal bezig. Levensvragen, zoals: Is geluk voor mij weggelegd? Is seks echt zo belangrijk? Is geld goed voor je? en: Waarom leven wij? Maar ook: Wat is een goede openingszin? of: Is het erg om alleen te zijn? Vaak lijken zulke vragen te groot en complex om ze goed te kunnen beantwoorden. Filosoof en filmmaker Jurriën Rood pakt ze hier toch aan, leunend op twee deskundige raadgevers: de filosofie en de film. Want zij bieden elk een eigen perspectief op ons bestaan. Waar filosofie te abstract wordt, daar is film heerlijk concreet. En waar film het kleine, specifieke verbeeldt, daar houdt filosofie de grotere, overkoepelende lijn in het oog. Juist de ontmoeting van deze twee gidsen brengt ons verder in de zoektocht naar eigentijdse antwoorden.

JURRIËN ROOD: *Jurriën Rood is filosoof en filmmaker. Met zijn praktisch-filosofische debuut *Wat is er mis met gezag?* werd hij genomineerd voor de Socratesprijs; zijn tweede boek *De kwestie Pegida* bereikte de longlist.*

Titelinformatie

Rubriek: Filosofie

Titel: Film en filosofie beantwoorden grote levensvragen

Prijs: €24,90

Aantal pagina's: 208

Bindwijze: Paperback

ISBN: 9789464712384



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE

(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: noordboek.nl

X: twitter.com/Noordboek_
FB: facebook.com/Noordboek
IG: instagram.com/noordboek_sterckvreesse_hlbooks/