

Het wapen van Terschelling

Een verhaal zonder begin



Het wapen van Terschelling is meer dan alleen een heraldisch symbool; het is een intrigerend stukje geschiedenis dat het eiland Terschelling verbindt met een vergeten wereld. Het idee voor dit boek ontstond tijdens een rondleiding die de schrijver Henjo Hekman als gids in Midsland verzorgde. Toen een van de bezoekers hem vroeg wat het wapen van Terschelling betekende, kon hij geen bevredigend antwoord geven. Dit moment diende als inspiratie om op ontdekkingsreis te gaan, met als resultaat dit fascinerende boek dat een unieke en boeiende kijk op de geschiedenis van het eiland Terschelling.

'Het wapen van Terschelling, een verhaal zonder begin' belicht de ongrijpbare geschiedenis van het wapen en de voortdurende evolutie van de afbeelding en betekenis ervan door de eeuwen heen. De herkomst van het wapen blijft omhuld in raadsels. Dit boek biedt niet enkel een verklaring, maar het prikkelt de nieuwsgierigheid en nodigt lezers uit om met de auteur op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die mogelijk onbeantwoord zullen blijven. Juist deze raadselachtigheid maakt de geschiedenis van het wapen van Terschelling des te boeiender en relevant voor ons begrip van het huidige Terschelling.

HENJO HEKMAN: HENJO HEKMAN (1948) WAS IN ZIJN WERKZAME LEVEN COMMUNICATIETRAINER IN ORGANISATIES EN WAS (EN IS) TEVENS DICHTER EN SCHRIJVER VAN KORTE VERHALEN. TUSSEN 2016 EN 2019 WAS HIJ STADSDICHTER IN ZIJN WOONPLAATS ZEIST.

Titelinformatie

Rubriek: Fryslân, Geschiedenis

Titel: Het wapen van Terschelling

Prijs: €35,00

Aantal pagina's: 196

Bindwijze: Hardcover

ISBN: 9789023260127



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Noordboek - van Gorcum
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: sterckendevreese.nl

X: twitter.com/SterckDeVreese
FB: facebook.com/SterckDeVreese/
IG: instagram.com/noordboek_sterckvreese_hlbooks/