

Naar Assisi

De pelgrim die niet wist dat hij op pad ging



Mark van Waes begint gewoon met lopen; naar het zuiden. Hij heeft bedacht dat Santiago niet het doel moet zijn, en dus wordt het Rome. In vijftien zomerse maanden moet dat kunnen. Pretentieloos gaat hij op pad, en hij doet wat elke wandelaar doet: wandelen, pauzeren, een biertje drinken op een terras, overnachten in kleine hotels of Bed and Breakfasts, en stukjes overslaan als hij moe is of geen zin meer heeft.

Maar gaandeweg blijkt dat wandelen iets met je doet: hij neemt de verhouding met zijn dochter onder de loep, raakt hevig geïnteresseerd in de geschiedenis van de streken waar hij doorheen wandelt en overwint samen met zijn vrouw de Alpen. Onderweg besluit hij en passant toch niet Rome maar Assisi als eindpunt van zijn reis te kiezen.

Naar Assisi is een trefzeker en lichtvoetig verhaal van een wandelaar die per ongeluk pelgrim wordt. Het roept herkenning op bij iedereen die pelgrimeert of zonder pretentie de wandelschoenen aantrekt! De belangrijkste ontdekking: 'Er is geen weg naar het geluk, de weg is het geluk!'

Mark van Waes is afgestudeerd als ingenieur in Delft, werkte in de olie industrie en de chemie en werd uiteindelijk organisatieadviseur. Hij schreef eerder drie kinderboeken.

MARK VAN WAES: *Mark van Waes is afgestudeerd als ingenieur in Delft, werkte in de olie-industrie en de chemie en werd uiteindelijk organisatieadviseur. Hij schreef eerder drie kinderboeken.*

Titelinformatie

Rubriek: Overig

Titel: Naar Assisi

Prijs: €17,90

Aantal pagina's: 128

Bindwijze: Paperback

ISBN: 9789464715040



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: noordboek.nl

Bluesky: bsky.app/profile/uitgeverijnb-sdv.bsky.social
FB: facebook.com/UitgeverijNBSDV/
IG: instagram.com/uitgeverij_nbsdv/