

Van Brooklyn naar boerenland

Wonen in het hart van Italië



Tiriamo avanti!

In een mozaïek van licht tegendraadse verhalen vertelt Marc van Aart over het mooie, het lelijke en het soms wonderlijke leven in Italië na zijn verhuizing van Brooklyn-New York naar Monte Castello di Vibio, een dorp in Umbrië. Het contrast kan haast niet groter: van de chaos van de grote stad naar het lome leven tussen de olijfbomen op het platteland. Om zo snel mogelijk in te burgeren leert Van der Aart de taal, doorloopt hij de eindeloze bureaucratische procedures, sluit vriendschappen met zijn burens en wordt lid van de lokale duivenvereniging. In iets meer dan honderd stukken schrijft hij over zijn ervaringen, observaties en overpeinzingen, van de jaarlijkse olijvenpluk en het gebruik van de percolator tot de a-functionele schoonheid van Italiaanse auto's en de illegale prostitutie langs de weg. Of zoals de Umbriërs het zelf zo treffend zeggen: 'Tiriamo avanti! We slepen ons voort!'

Marc van der Aart (1964) richtte bedrijven op in Haarlem en New York en woont sinds vijf jaar met zijn vrouw, twee katten, een hond en een paar kippen aan de rivier de Tiber. Samen runnen ze een Bed and Breakfast.

Titelinformatie

Rubriek: Lifestyle, Reizen & recreatie

Titel: Van Brooklyn naar boerenland

Prijs: €22,90

Aantal pagina's: 240

Bindwijze: Paperback

ISBN: 9789056159177



BESTEL VIA DE WEBSITE OF VIA DE QR CODE
(OOK VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL)

Uitgeverij Noordboek
Hellingbaas 1
8401 JH Gorredijk

Tel. 0031 (0)513 490 319
E-mail: info@noordboek.nl
Internet: noordboek.nl

X: twitter.com/Noordboek_
FB: facebook.com/Noordboek
IG: instagram.com/noordboek_sterckvreese_hlbooks/